

Landsoldaten, eller Den Tapre Landsoldat, blev afsløret den 6. juli 1858. Monumentet blev rejst til minde for soldaterne ved 1. slesvigske krig, 1847-49. Den er skabt af Herman Wilhelm Bissen.

Landsoldaten er tillige verdens første monument over den menige ukendte soldat.

Landsoldaten i Fredericia blev udgivet, på frimærke, den 26. januar 1956 i 8,25 millioner. Eksemplarer som en del af serien "Danmarks beståen som kongerige i 1000 år"

Danmarks beståen som kongerige i 1000 år er emnet for en serie på i alt ti frimærker udsendt i 1953-1956. Motiverne spænder vidt både tidsmæssigt og geografisk, begyndende med Jellingstenen og Trelleborg og sluttende med Frederik 5.s rytterstatue på Amalienborg Slotsplads og statuen af Landsoldaten i Fredericia. Alle landsdele og tidsaldre er dækket, idet der er et motiv for hvert århundrede. *Det er den hidtil mest omfattende særudgivelse, både med hensyn til motiver og antal, da der er trykt godt 278 millioner frimærker i denne serie. Den er en klar demonstration af dansk selvstændighed og landets historiske kontinuitet, og udgivelsen er påbegyndt mindre en ti år efter besættelsesårerne.* Det første motiv gengiver det mindesmærke, hvorpå Harald Blåtand har ladet indhugge, at han var „... den Harald, som vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde danerne kristne.“ *Det sidste motiv i denne serie om Danmarks beståen har det mest klassiske motiv fra sejren over de slesvig-holstenske og preussiske styrker i treårs krigen. Udfaldet ved Fredericia er ikke blot en af de få danske sejre, men tillige den mest markante danske sejr i begge Slesvigske krige.*

Inge Adriansen: Nationale symboler i det danske rige 1830-2000